

Vraag het aan Morya

Levenslessen

**Zoek schoonheid op**

“Luister naar mooie dingen, schrijf mooie dingen, doe mooie dingen want het is de schoonheid die je zal leiden en het is de schoonheid die je bij je eigen ziel zal brengen. Je eigen ziel is goddelijk, ze is de schoonheid zelf. Wanneer je daar dichterbij komt te leven, zal je met steeds meer schoonheid rekening houden in je bestaan.

Wees niet bang voor schoonheid. Sta ermee op en ga ermee gaan slapen. Weet dat schoonheid datgene is wat je ziel siert en wat de kracht van je bewustzijn betekent.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte”
(uit hoofdstuk 16: ‘De lelijkheid loslaten en de schoonheid vasthouden’) © Mayil.com